

De Christinnereis



Luisterboek - John Bunyan

1. Woord vooraf
2. De oude Schrandereid vertelt
3. Christinne en haar kinderen
4. Het bezoek van Verborgeneid
5. De verzoeking van Vreesachtig
6. De keuze van Barmhartigheid
7. Christinne en Barmhartigheid gaan
gaan op weg
8. De poel Mistrouwen
9. De Enge Poort
10. De blaffende hond
11. De tuin van Satan
12. Het huis van uitlegger
13. Van dieren kan men leren
14. Leerzame beelden
15. Aan de maaltijd bij Uitlegger
16. Gebaad, gekleed en verzegeld
17. Lessen bij de plaats van verlossing
18. Gezicht op het kruis
19. De drie slapers gehangen
20. De heuvel Moeilijkheid
21. Meedogenloos en de leeuwen
22. Welkom in paleis Lieflijkheid
23. De Troon van Barmhartigheid
24. De kinderen worden ondervraagd
25. Barhartigheid ontvangt een aanzoek
26. Dokter Bekwaamheid
27. Mattheus stelt vragen
28. Lessen voor onderweg
29. De reis wordt vervolgd
30. De vallei Verootmoediging
31. Herinnering aan de strijd tussen Christen
en Appolyon
32. Door de Dal der schaduw des doods
33. Reus Moker
34. De oude heer Eerlijk
35. Wie was Vrezende
36. Hoe het afliep met Vrezende
37. Eigenzinnig
38. In de herberg van Gaius
39. Aan de tafel bij Gaius
40. Gesprekken in de nacht
41. Kleinmoedig bevrijd
42. De pelgrims trekken verder
43. Een vriend die zijn huis openzet
44. Vrienden in de stad IJdelheid
45. Het monster van de valse leer
46. Bij de Herder gebracht
47. Reus Wanhoop en kasteel Twijfel
48. Goede herders in de Liefelijke Bergen
49. De spiegel
50. Ontmoeting met Verdediger der Waarheid
51. Tegenstanders
52. Over de Betoverde grond
53. Mevrouw Zeepbel
54. Christinne over de rivier
55. Anderen worden opgeroepen
56. Door de schone poort

